

De pleegoma van Teus:

'De training PVO-geweldloos verzet heeft mij veel goeds gebracht. Ik heb mezelf tegenover Teus weten te veranderen in de opvoeding. Ik sta veel sterker in mijn schoenen, wat in Teus' voordeel werkt. Ik zie ook dat het met hem veel beter gaat. Het netwerk om me heen geeft een goed gevoel, omdat je er dan niet alleen voor staat. Ik raad dit ook iedereen die het nodig heeft aan.'

De pleegouders van Lieke:

'Wij zijn heel blij dat we de training gedaan hebben. Daar plukken we nu de vruchten van! Het ging niet zo goed op school met Lieke. Lieke lukt het niet goed in de klas te blijven. Een aantal weken geleden is dit helemaal uit de hand gelopen, waarna Lieke twee weken thuis is geweest. Door de training PVO-geweldloos verzet kunnen wij als pleegouders onze frustratie wat eromheen gebeurt uitschakelen en er voor 100% voor Lieke zijn!

Het omgaan met Lieke is veel makkelijker geworden na de training, alhoewel dit niet helemaal nieuw was voor ons/ We denken dat het wel het laatste stukje is geweest dat het compleet gemaakt heeft. Lieke is veel opener geworden naar ons als pleegouders en verteld veel meer dingen. Wij zijn in ieder geval heel blij dat we deze training mochten doen, het gaat thuis super goed en het is heel rustig in huis. Wanneer het dreigt fout te lopen, heb je jezelf veel vlugger onder controle! Ook tussen de hond en Lieke gaat het super. Het is belangrijk om door te zetten en vol te houden!!! Steeds opnieuw, dan bereik je het beste resultaat!'

De pleegouders van Mike en Nena:

'We zijn begonnen aan PVO om hulp te krijgen bij de opvoeding van onze pleegkinderen, maar ook om meer op één lijn te zitten als opvoeders. Mijn man en ik zaten dat niet altijd en vaak had ik het gevoel dat ik daarvoor overcompenseerde. Door de training PVO was dit probleem al heel snel opgelost. Ook kregen we hele handige tips bij de opvoeding, zodat je niet meteen aan het straffen bent, maar het kind toch begrijpt dat zijn/haar gedrag niet kan. Langzaam is de sfeer verandert. Wij hebben 2 pleegkinderen; een broertje en zusje van 12 en 13. Het ene kind heeft in korte tijd geleerd 'sorry' te zeggen, het ander is niet meer zo driftig. Ook voor ons als pleegouders geeft dat rust. Tegelijkertijd kun je het geleerde toepassen bij je eigen kinderen, wanneer je die nog thuis hebt. Soms is het wel lastig om het toe te passen, want zoals alle kinderen kunnen ze soms behoorlijk vervelend zijn en zou je ze het liefst 'achter het behang plakken'. Wanneer je datgene wat je geleerd hebt toepast, gaat dit gedrag veel sneller over.'